



IN  
DEZE  
EDITIE O.A.

PAG. 2

Vanuit de Ontspanningscommissie

PAG. 3

Container actie 2021

PAG. 5

Verhalen uit de tuin

PAG. 7

De vrouw met de twee dolfijnen



Foto: Ineke van Buren

“...vanuit liefde en  
aandacht...”



## VAN HET BESTUUR

Samen bouwen aan een mooi en toekomstbestendig Piccardthof. Want wat is het toch mooi om te zien dat er zoveel mooie nieuwe huisjes gebouwd worden en dat er zoveel onderhoud plaatsvindt bij bestaande huisjes. Sommige nieuwbouw wordt als kant en klaar pakket afgeleverd en andere is volledig zelf bedacht, getekend en gebouwd. Maar allen vanuit liefde en aandacht geplaatst op de tuin, om daar te genieten van het groen en al het moois wat Piccardthof te bieden heeft.

De Bouwadvies Commissie adviseert, verleent vergunningen en kijkt samen met de leden naar wat er binnen de richtlijnen mogelijk is. Het komende seizoen zal de BAC ook gaan gebruiken om een gebouwen-meerjarenplan te ontwikkelen. Want net zoals het onderhoud aan alle

tuinhuisjes, geldt ook voor al onze algemene gebouwen dat ze aandacht en onderhoud nodig hebben.

We zullen de leden hier waar mogelijk en waar nodig bij betrekken en jullie zo goed mogelijk informeren. Want door te werken vanuit een duidelijk visie met een blik op de toekomst kunnen we samen zorgen voor een toekomstbestendig Piccardthof.



## VANUIT DE ONTSPANNINGSCOMMISSIE

---

De organisatie van de Ontspanningscommissie is in volle gang. Om nog beter aan te sluiten bij de ideeën en wensen op Piccardthof vragen we je een korte vragenlijst in te vullen die je kan vinden via:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebcn\\_XgQ-pDgyuDKPxIQ4275EwZkWongsB7roNwUrotBFWFQ/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebcn_XgQ-pDgyuDKPxIQ4275EwZkWongsB7roNwUrotBFWFQ/viewform?usp=sf_link)

Het invullen duurt maximaal 2 minuten, alvast bedankt!

Vanwege de maatregelen omtrent Corona is het nog even wachten op groepsevenementen op Piccardthof. Wel kunnen er kleinschalige activiteiten worden georganiseerd waarbij de anderhalve meter kan worden aangehouden. De agenda zal op de informatieborden in het park worden gehangen en in de nieuwsbrieven worden vermeld.

Al één tipje van de sluier: op **zaterdag 29 mei** zal Lex Tervelde een vogelspot-excursie leiden op Piccardthof, voor de vroege vogels onder ons. We verzamelen om **05.00 uur** bij het Clubgebouw met maximaal 15 deelnemers. Dus meld je snel aan via [ontspanningscommissie@piccardthof.nl](mailto:ontspanningscommissie@piccardthof.nl)



## DRINGENDE OPROEP: NIEUW LID KENNISMAKINGSCOMMISSIE

---

Binnenkort bestaat de kennismakingscommissie uit nog maar één lid. We zoeken daarom met spoed één of twee nieuwe leden. Lijkt het je leuk om nieuwe leden op onze mooie vereniging te verwelkomen en ze een beetje wegwijs te maken? Mail dan naar [kennismakingscommissie@piccardthof.nl](mailto:kennismakingscommissie@piccardthof.nl). Ook wanneer je eerst nog wat uitgebreidere informatie wilt is je mail van harte welkom.



## WERKGROEP ONDERZOEK WATEROVERLAST PICCARDTHOF

---

Zoals vermoedelijk de meesten van jullie, heb ik geconstateerd dat een deel van de kavels op onze Piccardthof heeft te lijden onder wateroverlast. Sommige kavels staan regelmatig blank. Ons bestuur heeft mij gevraagd om een groepje samen te stellen dat naar de oorzaken en eventuele oplossingen van dit probleem gaat zoeken. Hiervoor zoek ik medebewoners die mee willen denken en liefst (maar niet noodzakelijk) vanuit hun huidige of voormalige werk affiniteit met waterbeheer hebben.

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een mail naar het secretariaat: [secretariaat@piccardthof.nl](mailto:secretariaat@piccardthof.nl)

*Jan de Boer*



## BETALING JAARNOTA 2021

---

Een aantal leden die niet via automatische incasso betalen hebben op dit moment de jaarnota 2021 nog niet voldaan. We verzoeken deze leden de jaarnota **vóór 21 mei 2021** te voldoen. Om een kopie van de nota te ontvangen kan een mail te gestuurd worden naar [penningmeester@piccardthof.nl](mailto:penningmeester@piccardthof.nl)

*Arjen Miedema*

*Penningmeester Piccardthof*



## CONTAINER ACTIE 2021

---

Ook dit jaar willen we onze leden weer in de gelegenheid stellen om grofvuil, puin en metaal af te voeren. Op **zaterdag 29 mei 2021 tussen 12:00 en 16:00 uur** kan per tuin eerdergenoemd afval met een totaalomvang van één volgeladen Piccardthof-kar in de container worden gedaan.

We zullen de volgende containers plaatsen:

### **Grofvuilcontainer**

**Wel:** Puin. Gips, hout, zand / grond (maximaal 10%), metalen, glas (flesglas of ramen), papier/karton, plastics, kunststoffen

**Niet:** Klein gevaarlijk afval, zoals verf, accu's, batterijen en olie, elektronische apparaten (deze kunnen kosteloos ingeleverd worden bij het afvalbrengstation), asbest of asbestverdacht afval, dakafval (zoals dakleer, dakgrind of bituum-afval), keramisch glas, koelkast / vriezer, verbrand hout, matrassen (deze kunnen gratis ingeleverd worden bij de gemeente of winkel waar de nieuwe is gekocht)

### **Puincontainer**

**Wel:** Binnenmuren, tuintegels, dakpannen, dakgrind (schoon), detselwerk, beton en cement, natuursteen, Stenen

**Niet:** Gips, puin met roet en/of asbest, gasbeton, asfaltbeton, plastic, hout en andere niet harde materialen

### **Metaalcontainer**

**Wel:** metaal, lood, koper, aluminium, ijzer, accu's

**Niet:** elektrische apparaten

De containers worden op zaterdagochtend geplaatst op de parkeerplaats aan de Schweitzerlaan. Er mag vanaf 12:00 uur afval worden aangeboden. Het zijn gesloten containers, wat inhoudt dat je zelf het afval in de container moet deponeren. Er zijn vrijwilligers aanwezig om te helpen daar waar nodig. Graag de aanwijzingen van de vrijwilligers te volgen!

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om afval van de tuin naar de container te vervoeren vragen we je om de beschikbare Piccardthof-karren direct na gebruik weer terug te plaatsen op de daarvoor bestemde plek. Ook vragen we je om je aan de geldende Corona-maatregelen te houden. En elkaar te helpen. We zijn tenslotte een vereniging!





Onder het kopje 'Vereniging' is sinds enkele dagen een nieuw item te vinden, namelijk het 'Contactformulier'. Heb je een opmerking, aanbeveling, wens of klacht over het park, (niet) uitgevoerd onderhoud, een beslissing van het bestuur of een leuk idee voor een activiteit? Laat het ons weten!

Na ontvangst van je melding zal er door een van de bestuurs- of commissieleden of door de tuinlieden contact met je worden opgenomen.

Je vindt het contactformulier hier: <https://www.piccardthof.nl/contactformulier/>

# De column van: Ronnie en de tuinlieden



Door de drukke voorjaarswerkzaamheden deze editie geen column van de tuinlieden. Wel kunnen we melden dat er voor de allerkleinsten in de speeltuin een nieuw speeltoestel is geplaatst en dan we namens de tuinlieden de leden oproepen om binnenkort even de handen uit de mouwen te steken om de speeltuin een kleine opknapbeurt te geven. Deze staat gepland voor **zaterdag 29 mei om 10.00 uur**.

Succes met alle werkzaamheden

*Ronnie, Martin & Bennie*



### TIJD

Wat is dat toch met de tijd als je door de poort van Piccardthof gaat? Alsof de uren plotsklaps veranderen van stugge onbuigzaamheid naar zachtmoedig elastiek. Buiten de poort is het altijd kouder en waait het harder, hoor ik Piccardthoffers zeggen, met de tijd lijkt het me net zo. Alsof we door een kier in een andere dimensie komen. Een werkelijkheid waar de tijd anders beweegt, van geen tijd, naar alle tijd. Herkenbaar? Voor mij vertegenwoordigt Piccardthof een wereld zonder haast, zonder agenda en druk druk druk. In de tuin gaat alles zijn eigen gang, de natuur volgt namelijk haar eigen ritme. We weten allemaal dat gras niet sneller groeit als je eraan trekt toch? Voor zover ik weet is de mens de enige met zo'n bewuste tijdsbeleving, en daarmee samenhangend gevoel van schaarste.

Het doet me denken aan twee figuren uit de Griekse mythologie: Kairos en Chronos, beide zonen van oppergod Zeus.

Kairos is verpersoonlijking van het moment, het nu. Bij Kairos gaat het om de innerlijke tijdsbeleving, de tijd die we voelen wanneer we ophouden naar de klok te leven, hij vertegenwoordigt al die momenten dat we ons bevlogen voelen, inzichten krijgen en overweldigd worden door schoonheid op een onbewaakt moment. Dan Chronos: hij staat voor de lineaire, meetbare tijd, onze kloktijd. De tijd waarin we van activiteit naar activiteit gaan, de tijd waarin we doel- en resultaatgericht te werk gaan en de tijd waarin we altijd tijd tekort komen. Eigenlijk zoals we gewend zijn te leven in onze Westerse Wereld, we hebben geen minuut te verliezen.



Op Piccardthof is Kairos mijn beste vriend, met een kalme energie aanwezig zijn met alles wat in de tuin zweeft, leeft, beweegt en groeit. Eten wanneer je maag rammelt, een duik nemen wanneer het te heet wordt in de tuin, slapen wanneer het te donker wordt om te lezen en wakker worden van het ochtendconcert van de vogels. Op Piccardthof verlies ik de tijd vaak uit het oog en neem ik met liefde een pauze van de voortjaggerende wijzers van de klok. Het is in de tuin waar nieuwe ideeën uit het niets voedingsbodem vinden, en waar ik altijd in de flow kan schrijven. Kairos.

De tijd zoals die zich voordoet op Piccardthof doet me ook denken aan een schrijven van Prediker: 'alles heeft zijn tijd van prediker'. Hier een ingekorte versie...

Alles heeft zijn tijd, alles in dit leven. / Er is een tijd om te baren, en er is een tijd om te sterven. / Er is een tijd om te planten, een tijd om te rooien. / Een voor afbreken, en een voor opbouwen. / Er is een moment voor huilen, en een voor lachen. / Voor rouwen, en voor dansen. / Er is een tijd van liefde, en een tijd voor eenzaamheid. / Er is een tijd van zoeken, en een van verliezen. / Een moment voor zwijgen, en een moment voor spreken. / Er is een tijd voor liefhebben, en een tijd voor haten. Voor oorlog en voor vrede.

Duizenden jaren oud, en nog steeds een levensles die past in de tijd van nu, juist nu misschien wel, in deze verwarrende Coronatijden.

Waarom toch altijd dat verzet van de mens naar hetgeen hem overkomt en waar we geen invloed op hebben. Verlies, ongeluk, ziekte en dood... het hoort bij het leven. Dit ontkennen is als het ware maar het halve leven willen leven.

Tijd en maakbaarheid, het fascineert me mateloos. Maar nu is het tijd om de pen neer te leggen en de tuin in te gaan. Ik zie het onkruid bijna groeien.

Liefs uit de tuin



Het blauwe druifje

Tekenaar: Ada Besselink - Prunuslaan 11 - Autodidact





Aan het bestuur, de leden van volkstuincomplex 'Piccardthof',

Ze is weer thuis, de vrouw met de twee dolfinen. Afgelopen week mochten we haar ophalen, het beeld van de vrouw met de twee dolfinen en we zijn heel blij met haar.

Als eerste willen we jullie, volkstuincomplex Piccardthof, heel erg bedanken dat we het beeld op mochten halen. En Ronnie willen we extra bedanken voor alle medewerking en hulp.

In de Badstratenbuurt staat het oude Badhuis. Vroeger in gebruik als de "Gemeentelijke bad- en zweminrichting", het oude zwembad van de stad Groningen en in gebruik geweest van 1881 tot medio jaren vijftig. Daarna heeft tabaksfabriek Koninklijke Theodorus Niemeijer het zwembadterrein en het Badhuis overgenomen. In de jaren '90 heeft Nijestee het Badhuis gekocht en een deel van het Badhuis wordt nu gebruikt als buurthuis.

Vroeger, toen er nog een zwembad was, stond daar een prachtig beeld. Het beeld 'de vrouw met de twee dolfinen' is gemaakt door Bastiaan Gallis (1890-1981). Op de foto is te zien hoe het beeld er oorspronkelijk heeft uitgezien. Bas Gallis werd in 1906 opgeleid aan de Academie Minerva in Groningen als edelsmid. Daarna kreeg hij lessen in beeldhouwen. Het beeld is door de directeur van de tabaksfabriek Niemeijer geschonken aan volkstuincomplex Piccardthof nadat het zwembad was gedempt.

Vorig jaar kwamen Yvonne ten Hoeve, beheerder van het Badhuis en ik elkaar tegen. En we hadden allebei een wens, het beeld. Hoe mooi zou het zijn als het beeld weer een plek zou krijgen in de Badstratenbuurt. Yvonne zocht contact met de Piccardthof. Na overleg mochten we haar ophalen. Met een kraan, hijsbanden en een verhuiswagen hebben we haar meegenomen. Ze zal gerestaureerd moeten worden en de komende tijd gaan we kijken wat er mogelijk is. Uiteindelijk hopen we haar in de wijk weer neer te kunnen zetten.



Nogmaals dank en we zullen goed voor haar zorgen.

Met vriendelijke groet,  
*Annemiek Atsma*  
*Wijkcoördinator Nijestee*

Van het ophalen van het beeld zijn foto's en een filmpje gemaakt. Het is te zien op de buurtwebsite van de Badstratenbuurt, zie <https://www.badstratenbuurt.nl/489-zwembadbeeld-is-terug-in-onze-buurt>



### Winterpostelein uit eigen tuin of ga wild

In de moestuin geldt het motto: 'let's gro' (dit is ook een platform dat initiatieven helpt hun groene innovaties van de grond te krijgen en waarvan ik voor de gelegenheid de slogan leen). Wel, Winterpostelein heeft de aanmoediging nauwelijks nodig. Het groeit on-gewild de pan uit.

Er is een rosé winterpostelein en een witte- . (Ook is er een zomerpostelein die tot de "Portulacca" behoort en inheems is). De winterpostelein komt van oorsprong uit Noord Amerika. Zoals de naam zegt is ie winterhard doch tweejarig. Je zaait hem in september en je komt er niet meer vanaf. De zaden bevatten het zogenaamde mierenbroodje dus ja... De bloei is ongeveer nu de nieuwsbrief uitkomt. Hij is in onze contreien ook wel verwilderd. "Claytonia" (syn. Montia) is de familienaam. Hij dankt zijn bijnaam: 'miners lettuce' aan de Californische goudkoorts in 1849 waar deze plant voor mijnwerkers vers basisvoedsel was. Via Cuba is de plant langs allerlei handelsroutes door heel Europa verspreid en met name langs wegen. In Duitsland heet ie: Kubaspinat. Zaai 'm in vochtige grond in zon of halfschaduw of go wild. Ecologische winkels hebben hem ook. Veel vitamientjes op je zoektocht !

Ze noemen toegestaan of zinvol 'onkruid' in het wild en tussen stoeptegels in de Stad bijvoorbeeld ook gewildgroei, het wordt niet gewied, ook weer zo'n gezellige uitwas van Let's Gro. Het teamverband van zoeken en vinden mondt letterlijk uit in zo'n fijn spektakel op je bord waar de verloren aardappel van een ander seizoen samen met de winterpostelein van de laatste winter in een pestootje uitmondt in een orgie van smaak en kleur; en het pè-stootje wordt dan algauw een óp-stootje, dus hier gaan we dan, laat de kwijl gewoon maar vast over je telefoon lopen nu. Geef je over. Zelfs de nootjes zijn er nog steeds te vinden als je wilt. (De eekhoorns zijn ze soms vergeten, dus naast de vergeten groente zetten we de vergeten noten, en een vergeten stukje kaas uit de koeling, een citroen, wat olie en hopla! Dit is dus zo'n 'ongeveer' recept want ik meet noch weet exact wat ik doe. Het proces volgt de tong op de voet zagezegd! Dus de stoute schoenen aldaar. (En dat is geen kunst gezien de plant helemaal uit Cuba is komen lopen. )

Belangrijk is de aardappel te poffen in de oven ongeveer drie kwartier in folie en te vullen met de pesto (de laatste 5-10 minuten) zonder deze laatste te zeer of te lang mee te verwarmen. Net voldoende zacht laten worden voor het smelt-mondgevoel zeg maar. De pesto die in oorsprong met de hand/vijzel gemaakt werd (de Italianen ja ja) liet steevast de beste smaken vrij. Echter in moderne tijden gebruike men de staafmixer/gehaktmolen mits je weet tijdig te stoppen met malen en niet alles tot een potje olvarit fijnmaakt. We zijn nu eenmaal gewoontedieren en stoppen met 'malen' is ook weer weer zo'n ding zucht (maar daar zit bij mij en veel anderen geen aan en uitknop weet ik!) Op het allerlaatst nog wat grofgehakte/geslagen/gekneusde blaadjes toevoegen benadert de oorsprong uitermate aardig. Winterpostelein is samen met de (voorjaars daslook) een van de lekkerste pesto's die ik ken. Is de pesto te droog gebruik je meer olie of citroen, is ie te nat gebruik je meer kaas of noot, verder kan het niet fout. So: omgord je jezelf met 't keukenschort tegen het sputteren en let's (b)eat it!

#### Globale ingrediënten:

- \* 150-200 gr winterpostelein, dit is een hele grote vuistvol (of twee afhankelijk van de grootte van de vuist) voor de vuist weg dus (waar komen de uitdrukkingen toch vandaan..), wassen en droogmaken
- \* 75-100 gr pecannoten, walnoot, of een mix met hazelnoot pompoenpitten of pijnboompitjes mag ook (kort roosteren)



- \* 75-100 gr harde schapenkaas of oude kaas, parmezaan, peccorino, harde geitenkaas , witte kaas of feta oid naar wens/voorkeur/vindplaats maar wel iets achterhouden om op het laatst erin doen. (de veganist neme 2 eetlepels edelgistvlokken in plaats van kaas)
- \* 2-3 tenen knoflook maar bij toevoeging van daslook is dat niet nodig want dat smaakt al vrij snel naar een hele voet.
- \* om en nabij 1 dl goede olijfolie; notenolie kan ook maar dan moet je van een bittere toets houden.
- \* enkele groene of zwarte olijven zonder pit tot een hele handvol, kappers mag ook. Proef steeds tussendoor!
- \* en wie er van houdt voegt een ansjovisje toe, of een snuf zeezout en grof gemalen peper in plaats van het ansjovisje
- \* sap en rasp van een halve of hele citroen naar smaak (proeven!)
- \* eventueel een deel vd winterpostelein vervangen voor basilicum blaadjes voor de twijfelaars
- \* Bedenk: alles mág maar eenvoud siert.

Je begint met de olie, de halve citroen, knoflook, (ansjovis), de noten en een deel van de kaas alles middelfijn te malen en voegt eerst de stelen van de winter postelein toe, later de helft van het groene blad en nog later en zeer kort de rest van de fijngehakte blaadjes en grove stukjes kaas, de laatste delen zeer grof gehakt met het mes..



De postelein mág bloemetjes bevatten, de smaak blijft behouden. Daslook kan erbij of je kunt een pesto maken van daslook, pinksterbloemen, speenkruid, jong zevenblad (nu zeer veel in de kruidenlaan ; !), rucola, boerenkool en wat maar ter tafel wil komen. Niet alles door elkaar. Maximaal twee soorten doen volstaat. Verwar de daslook ook niet met het lelietje van dalen. Daslook stond tot voor kort op de rode lijst maar nu niet meer. Maar ga je wildplukken let dan op dat je geen honden uitlaatplekken kiest. Daslookblad dat in bloei staat gaat trouwens wél snel in kwaliteit achteruit (maar je kunt de bloemen dan heel goed gebruiken!), het speenkruid wordt tijdens de bloei zelfs licht giftig. Zoek deze dan vooral in schaduwrijke plaatsen als je nog wat wilt vinden kan dat, maar haast je wel. Laat wat over voor de bijen. En pluk niks wat je niet kent.

Spekje voor t bekje.

Zeer smakelijke groenten

*Ada Besselink*



## AGENDA

---

- 29 mei 2021 - 05:00 uur Vogelspot-excursie o.l.v. Lex Tervelde
- 29 mei 2021 - 10:00 uur Opknopbeurt kinderspeeltuin
- 29 mei 2021 - 12:00 – 16:00 uur Containeractie
- 10 juli 2021 - Start zomervakantie
- 9 oktober 2021 - Algemene Ledenvergadering



## CONTACTGEGEVENS

---

ATV Piccardthof  
Piccardtlaan 2  
9728 NE Groningen  
Tel: 050-5276300

[secretariaat@piccardthof.nl](mailto:secretariaat@piccardthof.nl)

Storingsnummer schuifhek: **050 – 204 21 66**

Tuinlieden: [onderhoudpiccardthof@gmail.com](mailto:onderhoudpiccardthof@gmail.com)

Website: [www.piccardthof.nl](http://www.piccardthof.nl)

Een bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief? Stuur deze naar [communicatie@piccardthof.nl](mailto:communicatie@piccardthof.nl)



Foto: Inge Vrieling