

NIEUWSBRIEF PICCARDTHOF

07-08-2021

IN  atvPiccardthof

DEZE ZOMER SPECIAL EDITIE O.A.

 PAG. 2

Groei&Bloei Opentuinendag

 PAG. 2

Zomerfeest Piccardthof 21 augustus

 PAG. 4

Verhalen uit de tuin: 'Vroeger'



Foto: Jan Bakker

*"Wij kijken uit naar
de komende
weken"*

VAN HET BESTUUR

Ook het bestuur is deze zomer op vakantie. We genieten van ons prachtige Piccardthof, van de verschillende activiteiten, de spontane ontmoetingen en het mooie groen. En ook al heeft de zomer geen haast dit jaar en is het nog erg rustig op het park, langzaam maar zeker wordt het weer wat drukker, hopen we dat de zon weer wat meer begint te schijnen en kijken wij vooral uit naar de komende weken.



Opentuinendagen Piccardthof op 14 en 15 augustus 2021

Zoals elk jaar organiseert Groei & Bloei 'Opentuinendag' in o.a. Groningen (provincie en stad). Piccardthof is rijk aan mooie en bijzondere tuinen met een geheel eigen sfeer en wij zijn dan ook trots dat een aantal van onze leden hun tuinen voor bezichtiging openstelt. Groei & Bloei vindt Piccardthof een prachtig park en zou het bijzonder op prijs stellen dit jaarlijks terugkerend evenement uit te breiden met meer deelnemers. Voor het volgende jaar is het mogelijk om tot februari 2022 aan te geven dat jouw tuin ook op de lijst van deelnemende tuinders wordt vermeld.

Contactpersoon Groei & Bloei: Mw. Zwarte, telefoonnummer: 050 - 5257717

Dit jaar doen mee:

- Linda en Leo Haak, Maluslaan 5
- Fokko Jelsma, Goudenregenlaan 1 (hoekje Maluslaan)
- Bea Woldring, Goudenregenlaan 6

Wees welkom tussen 10.00 uur en 17.00 uur op
Zaterdag 14 augustus en
Zondag 15 augustus.

Namens Groei & Bloei, een zomerse groet!

Linda & Leo

Fokko

Bea



ZOMERFEEST 21 AUGUSTUS

Op **zaterdag 21 augustus** vindt het Piccardthof Zomerfeest plaats.

Activiteiten voor de kinderen, livemuziek, heerlijk eten en drinken en een hoop gezelligheid!

Verdere info volgt spoedig maar zet deze datum vast in je agenda en nodig je burens en vrienden van Piccardthof uit, zodat we de zomer samen kunnen afsluiten.

Afgelopen jaar hebben we het zomerfeest met een klein clubje mensen georganiseerd en tot een succes weten te brengen. Dit jaar willen we dit heel graag met een grotere groep mensen doen. Vanaf komende week hangt er een lijst bij het clubhuis waar je je op kan geven voor bijvoorbeeld het versieren, helpen met klaarzetten & opruimen, bardiensten en ondersteunen bij het koken. Hartstikke gezellig, en nodig om het feest tot een mooie dag voor iedereen te maken!



DE ONTSPANNINGSCOMMISSIE ZOEKT VRIJWILLIGERS

Het seizoen van 2021 is in volle gang en er worden dit seizoen verschillende activiteiten voor jong & oud georganiseerd. Elke woensdagavond hebben we de pannenkoeken-bingo voor de kinderen, elke vrijdagavond een filmavond, op zondag wordt er gesjeudeboeld, we hebben bezoek gehad van een groene Krokodil en Peter Krako heeft een muzikale avond verzorgd. Ook is er een bloemschik-workshop geweest! Een groot succes, maar... Om deze activiteiten te blijven organiseren is de ontspanningscommissie is op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Dus ben je ondernemend en creatief, heb je ideeën voor het programma of lijkt je het leuk af en toe mee te helpen? Stuur dan een mailtje naar ontspanningscommissie@piccardthof.nl

Eén van de activiteiten waar we **écht** nog vrijwilligers voor zoeken is **het Lichtjesfeest op zaterdag 25 september**. Dit feest kunnen en willen we niet maken zonder een grote groep vrijwilligers. Dus geef je nu snel op via ontspanningscommissie@piccardthof.nl





Vroeger... een verhaaltje met een knipoog ;-)

Ik verdenk sommige Piccardthoffers ervan in hun tuinhuisje een kistje te hebben staan met een klein slotje. Elke dag wordt het slotje met een minuscuul sleuteltje opengemaakt en gaat het deksel open. Liefkozend tillen ze hun dierbare, van onschatbare waarde voorwerp eruit en strelen het zachtjes. Hun ogen beginnen te glanzen terwijl ze met weemoed kijken naar wat ze in hun handen hebben: 'vroeger'.

Ik snap het wel, vroeger was altijd alles beter. Dat wordt al door generaties mensen beweerd dus het zal wel waar zijn. Maar wat ook waar is, is dat alles altijd in beweging is. Kijk maar naar een roos, ook zij bloeit nooit hetzelfde als het jaar ervoor.

'Vroeger was het nog gezellig op Piccardthof.'

'Vroeger deden we alles samen.'

'Vroeger was er geen onmin en hielpen we elkaar.'

'Vroeger kostte een frikandel nog geen gulden en ging er ook nog geld in de kas'

'Vroeger was er veel meer reuring op het park.'

'Vroeger waren er altijd voldoende vrijwilligers.'

'Vroeger was het clubhuis het levende middelpunt van Piccardthof.'

'Vroeger was iedereen er de hele zomer.'

'Vroeger was er saamhorigheid, nu is het ieder voor zich.'

Jaja, vroeger was alles beter...

Het lijkt wel alsof deze 'vroegerkoesteraars' de vervlogen tijden willen conserveren, in een kistje met een slotje, of een potje met sterk water. Zo kunnen ze er af en toe naar kijken en weg zwijmelen naar toen.

Maar wees eerlijk, wanneer we van het terrein aflopen, over de goed onderhouden paden, langs de prachtig bloeiende tijden en de spelende kinderen, door de poort naar buiten, dan zie je dat ook de stad veranderd is, de maatschappij, en zelfs de wereld. Wie zei ook alweer dat je nooit twee keer in dezelfde rivier kan stappen?

Ik wil wel van de daken schreeuwen dat ik en mijn gezin ons enorm verbonden voelen aan Piccardthof; aan de bijzondere mensen die ieder op hun eigen manier een klein paradijs proberen te creëren; de gesprekjes op het pad; het vriendelijk groeten; het voor elkaar klaarstaan; samen vorm en inhoud geven aan het verenigingsleven; het gevoel van thuiskomen zodra we door de poort lopen. Ik vind Piccardthof fantastisch, echt!

Zou mijn later ook bestaan uit louter terugkijken en mijmeren over hoe mooi en fijn het ooit was? Dat ook ik door de 'bril van toen' kijk naar het leven van nu? Ik hoop het niet, ik gun het mezelf om met verwondering en open blik naar het waanzinnige leven van dit moment te blijven kijken en me te realiseren dat de kern van leven verandering is.

Vroeger vergeten is echter ook niet de bedoeling! Laten we elkaar blijven ontmoeten en ervaringen delen; jarenlang opgebouwde kennis die we samen kunnen gebruiken om het Piccardthof van vandaag te voeden. Laten we verhalen blijven vertellen over hoe het ooit was, het is de vruchtbare grond waarop we nu mogen bloeien.

Maar laten het verhalen met een glimlach zijn, zodat ze het 'nu' wat extra glans geven.

Liefs uit de tuin.



Foto: Joukje Pees



AGENDA

- 14 & 15 augustus - Opentuinendag
- 21 augustus - Zomerfeest
- 25 september - Lichtjesfeest



ATV Piccardthof
Piccardtlaan 2
9728 NE Groningen
Tel: 050-5276300

secretariaat@piccardthof.nl

Storingsnummer schuifhek: **050 – 204 21 66**

Tuinlieden: onderhoud@piccardthof.nl

Website: www.piccardthof.nl

WiFi wachtwoord (m.i.v. 7 juli 2021):

!8AaNVP1W3Km

Een bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief? Stuur deze naar communicatie@piccardthof.nl